

Ο άγνωστος εικαστικός: Νίκος Κουνδουρός

The Unknown Artist: Nikos Koundouros

ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΠΡΟΒΛΗΤΑ 1, FORMER NURSERY SCHOOL, PIER 1
ΠΑΡ/ΦΡΙ 2 ΝΟΕ/ΝΟΥ 2019 – ΔΕΥ/ΜΟΝ 10 ΔΕΚ/ΔΕΚ 2019

Μια μεγάλη έκθεση του 60ού Φεστιβάλ παρουσιάζει τον άγνωστο Νίκο Κουνδουρό μέσα από ελαιογραφίες, σκίτσα, κοστούμια, μάσκες, επιστολές, ημερολόγια, σημειώσεις, προσωπικά αντικείμενα.

A grand exhibition of the 60th Festival presents an unknown facet of the life and work of the great filmmaker Nikos Koundouros, through a display of oil paintings, sketches, costumes, masks, letters, diaries, notes, and personal items.

Επιμέλεια/Curation Γιώργος Μυλωνάς/Yorgos Mylonas

Επιστημονική σύμβουλος/Scientific Advisor

Μαρία Καραμητσοπούλου/Maria Karamitsopoulou

Αρχιτεκτονική εγκατάσταση/Architectural Installation K&K Architects
(Ομάδα μελέτης/Project Team Κατερίνα Κοτζιά, Κορίνα Φιλοξενίδη, Θοδωρής Χαλβατζόγλου/Corina Filoxenidou, Katerina Kotzia, Thodoris Chalvatzoglou)

Συντονισμός/Coordination Θάνος Σταυρόπουλος/

Thanos Stavropoulos

Ασκούμενη/Intern Νάντια Μπαϊμπά/ Nantia Baiba

Ωράριο λειτουργίας/Opening Hours:

ΣΑΒ/SAT 2 ΝΟΕ/ΝΟΥ 2019 - ΚΥΡ/DEC 10 ΝΟΕ/ΝΟΥ 2019
καθημερινά/daily 10:00 - 22:00

ΤΡΙ/TUE 11 ΝΟΕ/ΝΟΥ 2019 - ΔΕΥ/ΜΟΝ 10 ΔΕΚ/ΔΕΚ 2019
Τρίτη με Κυριακή/Tuesday to Sunday 10.00-18.00

Είσοδος ελεύθερη/Free Admission

Εγκαίνια/Opening ΣΑΒ/SAT 2 ΝΟΒ 2019, 19:00



ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



«Με πάθος για τη ζωγραφική και κάτι ψεύτικες δηλώσεις», ο Νίκος Κουνδουρός (1926-2017) μπήκε λαθραία στη Σχολή Καλών Τεχνών στα 16 του. Η θητεία αυτή στάθμικε η πρώτη ύλη για να ξανοιχτεί στην κινηματογραφία, «ένα είδος θριαμβευτικής ζωγραφικής» όπως την αποκάλεσε, αλλά και κατακρύψιο κάθε φορά που αποσυρόταν από τα κινηματογραφικά του σχέδια. Στη ζωγραφική ο Κουνδουρός ακολούθησε ένα δρόμο ο οποίος καθορίστηκε από τη ρήη με την εξουσία και από τη βαθιά πιστή στην παράδοση και τη λαϊκή τέχνη. Από το πατρικό του σπίτι στην Ηρακλείτου, ο δημιουργός ήρθε σε άμεση επαφή με τη βυζαντινή τέχνη. Την αγάπη του για τη ζωγραφιμένη πιστή δεν κράτησε μόνο ως παιδική μνήμη, αλλά τη μετέφερε στον καμβά, αναβαπτίζοντας χρόνια μετά, τους δικούς του, προσωπικούς «μάρτυρες». Οποιονδήποτε θέλησε να φτιάξει – τον Τσε, τον Γκάντι, την Ουλρίκε Μάινχοφ – τον βάζει μέσα στον κόσμο της βυζαντινής εικονογραφίας, σαν χωνευτήρι, και τον βγάζει άγιο.»

Για τον ίδιο, τα χρόνια της αυτοεξορίας του στην Ευρώπη από το '67 έως το '74, επεφύλαξε το σύμβολο της γενέτειράς του, τον Μινώταυρο και, επηρεασμένος από τα διδάγματα δασκάλων όπως ο Πίκασο, κατέληξε να γίνει ο τάύρος οιονταί ταυτοτική του εικόνα. Για πρώτη φορά παρουσιάζονται στη Θεσσαλονίκη μυθολογικά ή μειεύγενη ήντα (Κένταυρος-Μινώταυρος) και άλλα έργα εμπνευσμένα από αρχαίες τραγωδίες και κωμωδίες (Αντιγόνη-Λυσιστράτη), που «αυνομάλιούνται με μια σειρά από γυναικείες μορφές τις οποίες ο Κουνδουρός υμνήσε ζωγραφικά. Ο «Νικόταυρος», όπως τον βρίσκουμε ευκρώς να τον προσφωνούν φίλοι του στην αλληλογραφία, παλεύει ζωγραφικά με τις «Αφροδίτες» που του παραστέκονται ως το τέλος, σχεδόν, της ζωής του.

Σαν αντίδωρο στην κληρονομιά που μιας άφησε, επιχειρήσαμε κι ένα εκθεσιακό «μοντάζ» με έργα που συνθέτουν υποτιθέμενες σκηνές από το σχεδιασμό μιας ταινίας που ο σκηνοθέτης δεν ολοκλήρωσε. Ο Θάνατος ενός αγγέλου βασιστήκε στη νουσβέλα του Βασίλη Βασιλικού Τ' αγγέλιασμα.

Γιώργος Μυλωνάς

"With a passion for art and some false declarations," Nikos Koundouros (1926-2017) sneaked into the Athens School of Fine Arts at 16 years of age. This stint became the raw material for him to launch himself into filmmaking, "a sort of triumphant painting" as he called it, and also a refuge whenever he set his cinematographic plans aside. In his painting, Koundouros followed a path defined by his questioning of authority and his deep faith in tradition and folk art. In his family home in Heraklion, the artist came into direct contact with Byzantine art. He did not just put his love for painted faith away as a childhood memory but transferred it onto canvas many years later, rechristening his own personal 'martyrs': He placed whomever he wished to depict – Che Guevara, Gandhi, Ulrike Meinhof – in the world of Byzantine icon-painting and turned them into a saint.

For himself, during his years of self-exile in Europe from 1967 to 1974, he reserved the symbol of his birthplace, the Minotaur. Influenced by the teachings of masters such as Picasso, he made the bull his quasi-trademark. It was in Thessaloniki that he first presented his mythological or hybrid beings (Centaur and Minotaur), and works inspired by ancient Greek tragedy and comedy (Antigone, Lysistrata), which "converse" with a series of female figures whom Koundouros celebrated in his paintings. The 'Nikotaur,' as his friends wittily called him in their correspondence, struggled in his art with the "Aphrodites" who stood by him almost to the end of his life.

In token of our gratitude for the legacy he has left us, we have attempted a "montage" of works supposedly depicting scenes from the draft of a film that the director never completed. Death of an Angel is based on the novella The Angel by Vassilis Vassilikos.

Yorgos Mylonas